



# KONTAKT





# INSIDAN

## VIKTEN AV ETT SAMTAL

*Hon gråter bittert i natten, kinden är våt av tårar. Bland alla hennes vänner finns ingen som ger henne tröst. De som stod henne nära har svikit och blivit hennes fiender.*  
Klag 1:2

Ganska ofta sitter jag i samtal med människor. En del handlar om andlig vägledning andra om att utveckla församlingen. Sen finns det de samtal som man har när livet inte går som det ska. Texten ovan är hämtad ur ett sådant sammanhang. Klagovisorna är skrivna efter Jerusalems förstörelse 586 f.kr. Det är en stor sorg ibland Judarna för det som inte fick hända har precis skett. Guds stad har förstörts. Klagovisorna beskriver alla de känslor och tankar som nu florerar ibland Guds folk. Hur ska man kunna hantera det man nu har varit med om? Författaren beskriver i texten ovan ett av de största problemen som Israel nu står inför. I all sin sorg har folket ingen att vända sig till - Bland hennes vänner finns ingen som ger henne tröst.

Min erfarenhet är att det goda samtalet har en tröstande och helande funktion. När vi öppnar upp oss för någon vi har förtroende för, en vän, och får dela den smärta och sorg som vi bär på så finner vi ofta en lättnad. När vi får dela våra tankar med någon annan så klarnar ofta vår egen förståelse. Problemet för Israel var att de mitt i sin största tragedi inte hade någon att samtala med. Inte nog med det utan författaren säger att de som stod nära henne har svikit henne och till med blivit hennes fiender. Inte bara det att hennes

vänner nu har övergett henne utan de har till och med vänt sig mot henne.

Låt oss se till att inte hamna i den situationen. Hur gör vi det? Vi gör det genom att värna om våra vänner och genom att söka oss till de goda samtalen i livet. Genom att bära varandras bördor och inte dra oss undan när någon behöver vår hjälp.

I Elimkyrkan erbjuder vi även möjligheter till samtal. Ta gärna en kontakt med mig eller någon i vår självårdsgrupp för att boka en tid. Kontaktuppgifter finns på Kontakts baksida.

Låt oss inse vikten av det goda samtalet för det kan vara en ovärderlig hjälp i livets svåra stunder.



**Pastor & föreståndare** | Joel Backman

# BIBELORDET

## OM DET HELIGA GUDSNAMNET

*”Därför har också Gud upphöjt honom (Kristus) och skänkt honom det namn, som är över alla namn.” (Fil. 2:9.)*

Bakgrunden till ordet om upphöjelsen är Jesu självutgivande i korsdöden. Hans väg gick genom lidande och förödmjukelse till den härlighet, som han hade haft hos Fadern före skapelsen (Joh. 17:5). Upphöjelsen har skett ”utanför tiden”, i begynnelsen, precis som korset är rest från begynnelsen. Upp. 13:8 talar om ”Lammet, som är slaktat från världens grundläggning.”

I grundtexten står det, att Gud har ”över-upphöjt” Jesus, som har fått det högsta Gudsnamnet, som inte kan uttalas. I Gamla Testamentet skrivs Guds namn med bokstäverna JHWH, som aldrig uttalas, utan utläses som ”Herren”. Det finns en sägen om att översteprästen skulle ha uttalat Guds namn i det allraheligaste på försoningsdagen. Då tempelkulten försvann år 70 e. Kr., glömdes uttalet bort. Detta är bara en legend.

När Mose fick kallelsen att leda Israels folk ut ur Egypten, frågade han, vad han skulle säga till Israel, om folket ville veta namnet på den Gud, som hade uppenbarat sig för honom. Något uttal av det gudomliga Namnet gavs inte åt Mose, utan endast orden ”Jag Är” som tolkning av Gudsnamnet. ”Så ska du säga till Israels barn: Jag Är har sänt mig till er.” (2 Mos. 3:14.) Denna tolkning av Guds namn tillämpar Jesus på sig själv i evangelietexterna.

I de kretsar, där Jesus verkade, var föreställningen om Människosonen välbekant, (jfr Dan. 7:13 f.). Människosonen bär det högsta Namnet, som han har fått av Gud och uppenbarat för sina lärjungar, (Joh. 17:6): genom sin person och i sitt verk var Jesus uppenbarelsen av det Namn, som ingen kan uttala. I många Jesusord, som handlar om Människosonen, finns också det heliga Gudsnamnet, ”Jag Är”, något som inte alltid kommer fram i översättningen. Här följer några exempel på Folkbibelns översättning av Jesusord:

- Mark. 14:62: (Översteprästen hade frågat, om Jesus var Messias.) Jesus svarade: ”Jag Är. Och ni ska få se Människosonen sitta på Maktens högra sida och komma bland himlens moln.”
- Joh. 18:6: När Jesus sade till dem: ”Jag Är”, vek de tillbaka och föll till marken.
- Joh. 8:28: ”När ni har upphöjt Människosonen, skall ni förstå, att Jag Är, och att jag inte gör något av mig själv...”
- Joh. 8:58: ”Amen, amen säger jag er: Jag Är, redan innan Abraham blev till.”
- Joh. 13:19: ”Jag säger detta till er redan nu ... för att ni skall tro, när det har skett, att Jag Är.”

”De som känner ditt Namn förtröstar på dig, ty Du överger inte dem som söker dig, Herre.” (Ps. 9:11.)

**Text**

*Kerstin Ullerstad*

# INBLICK

## HÄLSNING FRÅN EN GUDSTJÄNST PÅ ARABISKA

Jag har tänkt smyga in och bara slå mig ner någonstans, men när jag kommer är det fortfarande flera som står i klungor och pratar och den arabisktalande gudstjänsten har ännu inte börjat. Det gör den dock snart.

Gudstjänstlokalen ser ut precis som den brukar, banderollen med Jesusårets teman står där den brukar stå, men på bildskärmen till höger syns en bild jag tidigare inte sett. Det är Jesus bland en stor mängd får. Pastor Mahers fru Mirna inleder med att tacka Gud för var och en som kommit dit. Säger att det finns ett ord till var och en, att det är som att Gud skickar brev till oss. Hon ställer befogade frågor: Tar vi emot det vi får, är vi tacksamma eller inte? Det är upp till oss. Han bjuder hur som helst in oss till en stor bröllofsfest. Hon läser om bröllofsfesten ur Matteus 22.

Inbjudan kommer från Gud. Vill vi gå på festen? Ingen av oss ärver tron, utan måste själva välja den. Vi kanske tycker att vi kan vänta lite för att Gud väntar alltid på oss. Med eftertryck säger hon att vi inte kan vänta, för då kan det vara försent. Medan inledningen fortsätter klinkar en kille på gitarr ifrån podiet. Sedan tar lovsången vid med tre kvinnor som försångare. Alla ställer sig upp. Sångtexterna finns på arabiska. Jag förstår inte ett ord. Bilderna växlar från Jesus i fårskokken till en vit duva och Jesus med vattendroppar från sina lyfta händer. Sångerna berör. Jag tittar på texterna. Tänker att varenda en som kan skriva arabiska måste vara konstnärer. Tänk er någon som skriver

arabiska med dålig handstil – vem skulle fatta det?

Nya bilder fortsätter att växla på skärmen. De talar sitt eget språk. Det är en mottagande Jesus, en bedjande, en vägvisande. Det är berg och vatten och en blomstersmyckande trappa upp mot himlen. Några bilder visar händer: knutna, utfällda som för att ta emot välsignelsen, stora händer som möter små och mitt i detta använder vi våra egna till en applåd efter att ha lovsjungit Gud.

Så byts bilderna igen till hoppande människor och skrattande människor. Lovsången är medryckande, glädjetjuten hörs och flertalet halleluja ljuder.

En kollekt samlas in innan Maher läser 1 Mosebok 3: 1-24. Texten handlar om när Adam och Eva syndade, men Maher poängterar att Gud skapade människan till sin avbild. Att det är viktigt att vi ser vad Gud verkligen skapade och planerade för oss. Att människan skapades att likna Gud och att Gud var kompis med sina figurer. Att meningen var att de skulle fortsätta att lyssna på honom, fortsätta att prata med honom som en god vän, fortsätta att bli förlättna. Men att djävulen hela tiden vill skada för varenda en av oss.

Ormen kommer ofta, varenda dag, men vi måste fortsätta att be. Guds glädje är att vara med oss. Pastor Maher fortsätter att tala om text från Höga visan 3:1-11 om att visdomen är en värdefull tillgång för oss människor. Att vi aldrig ska glömma vad

# INBLICK

## HÄLSNING FRÅN EN GUDSTJÄNST PÅ ARABISKA

Gud gjort och gör för oss, att vi ska hålla fast vid det, sätta Gud först och undvika det onda.

Vi ber så ofta om sådant vi själva vill, och så blir det inte så. Vad vill Gud att vi ska få? När våra själar är ledsna måste vi be om att Gud ska ta hand om våra själar. Det är lätt att ta kontakt med Gud. Gud hör och han viskar till oss genom tanken. Maher fortsätter att tala utifrån Markus 10 där Jesus botar en blind. Hur alla sådana händelser berättar att Jesus är Guds son. Men livet är inte lätt. Det var inte lätt för Jesus heller. Vi kan luta oss tillbaka mot psaltarpсалmen 91, om hur Gud beskyddar oss vad som än händer. Alltid finns hos oss.

Maher gestikulerar medan han predikar. Frågar oss i bänkarna vad vi vill, vart vi vill gå? Säger att vi ska lyda Gud, att vi inte behöver vara varken ledsna eller nedstämda. Att vi är hans barn, att Gud är vår pappa. En predikan på arabiska har i valda delar översatts i bänkraden där jag sitter. En kvinna framför mig vill berätta något. Det handlar om någon som haft öroninflammation och bett många gånger om att bli helad. Hon har sökt läkare fyra gånger utan resultat. När hon går därifrån bestämmer hon sig för att inte var missmodig utan säger till Gud att det inte gör någonting att hon har öroninflammation och att hon älskar honom ändå. Väl hemma märker hon att inflammationen är borta.

Lovsången tar vid igen efter att Maher har

avslutat med orden om att vi ska tro på Guds ord, att Han är god och tar hand om oss.

Sångerna handlar om att ha makt i Jesu namn, att vi är Guds barn. Medan sångerna sjungs växlar nya bilder på skärmen. Det är kvinnan vid Sykars brunn, jordgöloben lagd i Guds händer och bilder på en stor mängd människor.

Lovsången är hög och berörande. Underbar. Som stillbilden på skärmen där det syns flertalet barn med knäppta händer. Maher ropar ut att vi inte ska gå ifrån kyrkan som tvivlaren, för Jesus är Lejonet av Juda.

När jag vänder mig om ser jag den stora skaran som finns i kyrksalen. Vi hälsar på varandra.

Ett enkelt fika serveras i lilla salen. Även om jag inte hade tänkt stanna, blir jag kvar i den trivsamma miljön.

**Text**  
*Maria Öhrvall*



# AKTUELLT

## OKTOBER

- 1      Ons   kl. 19:00   Bibelstudiekurs.
- 2      Tors   kl. 14:00   RPG Stormöte i Pingstkyrkan . Stanley Sjöberg.
- 5      Sön   kl. 11:00   Gudstjänst, ”Herde- behovet” BG Backman. Barnvälsignelse  
Trion-Ingela, Mona, Barbro. Musik:Barbro Hedlund. Servering      Grupp D  
kl. 18:00 Bön och lovsång i Fristadskyrkan
- 8      Ons   kl. 19:00 Bibelstudiekurs.
- 9      Tors   kl. 19:00 Hemgruppsledarsamling
- 12     Sön   kl. 11:00   Gudstjänst. ”Herde-Gode Herden” Sofia Munoz. Team An-  
ders. Insamling till Equmenia (undomsarbetet) . Servering      Grupp E  
kl. 16:00 Internationell gudstjänst på engelska.
- 15     Ons   kl. 19:00 Bibelstudiekurs.
- 16     Tors   kl. 14:00 RPG i St Eskilskyrkan. Kåseri och imitation, sportreporter  
Mats Strandberg.
- 18     Lör   kl. 9-12 Städning av läktaren.
- 19     Sön   kl. 11:00   Gudstjänst ”Herde-Ps 23”. Joel Backman. Enhörna Gospel.  
Musik: Håkan Persson. Församlingsmöte.      Servering      Grupp E
- 22     Ons   kl. 19:00 Bibelstudielkurs.
- 23     Tors   kl. 18:30 Styrelse och Församlingsråd
- 26     Sön   kl. 11:00   Ekumenisk gudstjänst. ”Herde-Herde och vårdare” Josef  
Nsumbu. Corazon. Musik: Gry Kaijankoski. Nattvard (Maria P) Missionsinsamling.  
Servering      Grupp F  
kl. 18:00 Bön och lovsång.
- 29     Ons   kl. 19:00 Bibelstudiekurs.
- 30     Tors   kl. 14:00 RPG i Elimkyrkan. Med RPG i Värmland. Film Jarl Einar  
Johansson.

# AKTUELLT

## NOVEMBER

- 1 Lör kl. 11:00 Allhelgonadagen. Minnesgudstjänst. Joel Backman. Familjen Karp. Musik; Håkan Persson. Servering Grupp F
- 2 Sön kl. 18:00 Bön och Lovsång. Grupp F
- 5 Ons kl. 19:00 Bibelstudiekurs
- 9 Sön kl. 11:00 Gudstjänst. ”Domare-Ord som dömer”. Erik Lindberg. Bengt och Ann-Sofi Köping Olsson. Musik: Birgitta Fryk. Nattvard (Giovanni). Servering Grupp G
- 12 Ons kl. 19:00 Bibelstudiekurs.
- 13 Tors kl. 14:00 RPG i Pingstkyrkan. Sång av Nils F Nygren. Vivan och Dan Eclund.
- 16 Sön kl. 11:00 Gudstjänst. ”Domare-Levande och döda”. Rodica Dobondi. Musik: Blåsarkvartett. Servering Grupp G
- 23 Sön kl. 11:00 Gudstjänst. ”Domare-Guds hus”. Joel Backman. Musik: Elin Nygren och Håkan Persson. Församlingsmöte. Servering Grupp H  
kl. 16:00 Internationell gudstjänst på engelska.
- 27 Tor kl. 14:00 RPG i St Eskilkyrkan. Glimtar från Ukraina. Annica och Lennart Davidsson  
kl. 18:30 Styrelse och Församlingsråd.
- 30 Sön kl. 11:00 1:a Advent. Gudstjänst ”Konung - Se din konung”. Joel Backman. Adventsmusik, musikklass från Djurgårdsskolan, Sofia Clevemar. Musik: Birgitta Fryk. Missionsinsamling. Servering Grupp H

---

## AKTIVITETER VARJE VECKA OKT-NOV

- Bön varje tisdag kl 10.00-11.00  
Bibelstudiekurs 1/10 – 12/11  
Varje onsdag kl 19.00
- Bibelstudium på spanska  
Varje tisdag kl 18.00  
Bibelstudium på arabiska  
Varje torsdag kl 18.00
- Ungdomssamling ”Vuxentro”  
Varje onsdag kl 19.00 – 21.00  
Gudstjänst på spanska  
Varje fredag kl 18.00
- Stickcafé  
varannan onsdag kl 16.00 udda veckor  
Gudstjänst på arabiska  
Varje lördag kl 17.00



# UTBLICK

DET INGÅR INTE I KONCEPTET ATT DET KOSTAR ATT BLI KRISTEN

I omvändelseförkunnelsen saknar jag en uppgörelse med materialismen och individualismen. Vi förstår inte eller vill inte förstå att vår kultur i samhället inte är Bibelns kultur. Materialismen får fortsätta och frodas, nu med ett förtecken, kallad Guds Välsignelse. Individualismen som bara har det egna livets bästa för ögonen får sitta i orubbade bo.

Vi får lära oss att överlåta våra liv till Gud. Men att Bibeln också säger att vi skulle göra det gentemot varandra ingår inte. Därför förenas vi aldrig till den gemenskap som Gud avsett med församlingen och därmed får den inte den attraktion den borde ha. Vi längtar efter den men får inte fatt i den. Jo, glimtvis lite då och då eftersom vi är Guds barn och vi vill. Men vi är rädda att kostnaden ska bli för stor och därför stannar vi i vårt lilla trygga bås där vi sedan krymper var och en i sitt hörn. ”Älska din nästa som dig själv”, sa Jesus. Eftersom kristendomen inte går ihop med vår kultur har vi gjort om den så att den får plats och utrymme. Enligt vårt sätt att se är det vi i väst som förstått Guds Ord. Om detta vore sant, är det underligt att kyrkan inte växer här, i stället för att som nu, stadigt ”förlora mark”. Det är här den borde ha framgång.

Det som pågår i kristenheten i stort skulle man kunna illustrera med det som pågår i det vanliga jordbruket där konstgödningen och bekämpningsmedlen är metodiken. Det ser bra ut men kvaliteten på födan kunde vara bättre, dessutom tvingas vi äta giftmedelsrester. Kvaliteten på maten

har stadigt sjunkit sedan denna gödsling började ta fart på 1950-talet. Livet i jorden dör och på sikt kommer det inte att hålla och så är det redan på sina håll i dag. Kvaliteten på vår mat är så dålig så att djuruppfödare inte kan använda enbart svenskt foder. Det måste berikas med mineraler för att inte djuren ska bli sjuka. Men det ges oss människor utan motsvarande tillförsel. En del forskare hävdar att en hel del av våra välvärdssjukdomar har sin rot i dessa omständigheter.

Ungefär som kristendom i västerländsk tappning för att ta en andlig tillämpning. Går det att hålla det levande friskt på bristfällig ”mat”? Vi skriver böcker om Guds rike men glömmer att leva det.

I jordbruket har det under de senaste åren kommit till detta med GMO-växter (genmodifierad organism) som kanske är det värsta som hänt den enskilde bonden. Hittills har våra myndigheter stått emot detta (Europa). Nu är dessa så kallade växtförädlare inne och leker Gud. Hur brukar det gå när människor försöker göra det? Liberalteologin och gnosticismen (frikyrka och karismatisk rörelse har trampat ner sig rejält i dessa villoläror och främst den senare) tar död på livet i den andliga jordmånen. Tyvärr har dessa sorter av lättsam gödsel spridits i större delen av den västerländska kristenheten. Men med ”bekämpningsmedel” håller vi i gång det hela.

I vår kultur är till exempel människan i centrum och även Gud får inrätta sig efter den mallen. Allt som är obekvämt för oss

# UTBLICK

DET INGÅR INTE I KONCEPTET ATT DET KOSTAR ATT BLI KRISTEN

läser vi inte. Vi läser, men vårt kulturfilter är så tätt att vi inte kan läsa innantill längre. Att det skulle kunna kosta något att bli/vara kristen ingår inte i konceptet. Det som hänt med mig själv under livets gång är att jag blivit en bortskämd liten lärjunge som gnäller för minsta motgång. Barn av sin tid som det heter.

Hur ska man förhålla sig till vad Jesus säger: ”Om inte vetekornet kommer i jorden och dör blir det ingen frukt.” ”Den som inte tar sitt kors och följer mig, är mig inte värdig.” ”Den som vinner sitt liv, han skall mista det och den som mister sitt liv för min skull skall vinna det.”

**Text**

*Börje Remstam*

# INBLICK

## FÖRSTA FÖRSAMLINGSLÄGRET

Mitt namn är Flor Gonzales och jag var med på församlingens läger denna sommar för första gången, och jag tyckte att det var väldigt bra! Det var fint att umgås och att från tidig morgon få vara tillsammans med Gud, vilket jag tycker var meningen med detta läger. Det var underbart att få äta frukost tillsammans, för att sedan ha bibelstudium och diskutera om det vi läst. Jag tyckte bäst om att lyssna till de olika vittnesbörden som var uppmuntrande och ibland chockerande. Att få städa tillsammans med pastor Joel var också väldigt roligt. Jag hade aldrig sett honom utanför hans pastorsroll. Jag fick också tillfälle att tillsammans med Suzan och

Conny gå en promenad och då få höra historien bakom frälsarkransarmbanden. Det var mycket intressant! Att få vara med på dopet var väldigt fint. Jag fyllde dessutom år under lägerveckan, och jag kan säga att det var den bästa födelsedag jag haft. Jag vill också passa på att tack Heidi och Stefan Larsson som gjorde det möjligt att jag kunde vara med på lägret.

**Text**

*Flor Gonzales*

**Översättning**

*Sonia Campos Alvear*

# BESÖKET

## MARGARETHA FANN GRUNDEN I LIVET

– Jag var som en svamp och ville verkligen lära känna Jesus och det kristna livets innebörd.

Det säger Margaretha Remstam när hon ser tillbaka på den period i sitt liv då hon genom systematiska bibelstudier och nära gemenskap med andra kristna fick stabilitet i sitt kristna liv. Margaretha har tillhört Elims styrelse i ett tiotal år, och Kontakt träffar henne efter ett arbetspass på Mälarsjukhusets ögonavdelning. Sedan några år tillbaka är hon pensionär, men rycker in och jobbar då och då vid behov.

Margaretha är uppväxt i bruksorten Hallstavik i norra Uppland. Pappa jobbade på bruket och mamma var hemmafru, som de flesta kvinnor vid den här tiden. I familjen fanns också en sex år äldre bror.

– Jag hade en trygg och harmonisk uppväxt i ett kristet hem, säger Margaretha, men den präglades också av att pappa vistades mycket på sjukhus på grund av en hudsjukdom. Hemmet var öppet, och mamma var varm, glad och utåtriktad och tänkte mycket på andra. Vi fick en fri uppfostran, och det var aldrig något tvång när det gällde att vara med på gudstjänster.

Familjen tillhörde missionsförsamlingen, men Margaretha var ensam i sin åldersgrupp och fick aldrig någon konfirman- tionsundervisning eller liknande. Efter den sjuåriga folkskolan gick hon en ettårig handelskurs och arbetade sedan under några år på en elfirma i Hallstavik.

### Till Stockholm

Vid nitton års ålder flyttade Margaretha till Stockholm, där hon så småningom utbildade sig till undersköterska. Hon trivdes bra inom vården och tjänstgjorde på flera olika arbetsplatser, men det var under tiden på Radiumhemmet, som något hände som fick stor betydelse i Margarethas liv.

– Där fanns en kristen sjuksköterska som samlade flickor i tjugooårsåldern till bibelstudier och där kom jag med, berättar Margaretha. Hon använde sig av Navigatörernas bibelstudiematerial, och de systematiska studierna kom att betyda oerhört mycket för mig. Jag fick evangeliet presenterat för mig, och jag förstod att jag behövde ta emot Jesus i mitt hjärta. Jag fick uppleva frälsningssvishet och kände mig sedd och accepterad.

Navigatörerna är en fristående organisation som grundades i USA 1933 och som introducerades i Sverige 1954. Stor vikt lades vid evangelisation och att hjälpa unga kristna att växa genom bibelstudier, bibelmemorering, regelbundet andaktsliv och en nära gemenskap i små grupper. I Sverige var arbetet främst inriktat mot studenter med heltidsanställda medarbetare på de stora universitetsorterna. Arbetet var som mest omfattande från slutet av 1960-talet och ett tjugotal år framåt. I dag fungerar Navigatörerna som ett nätverk med endast en anställd samordnare.

– Stockholm fick ett organiserat navigatör- arbete 1967 och under drygt tio år var

# BESÖKET

## MARGARETHA FANN GRUNDEN I LIVET

jag starkt engagerad i arbetet, fortsätter Margaretha sin berättelse. 1967 döptes jag också i Korskyrkan i Stockholm och blev medlem där. Inom Navigatorerna var det vanligt med boendegemenskaper, och jag bodde själv under flera år med olika personer och delade det kristna livet på nära håll. Under denna tid lämnade jag sjukhusmiljön och arbetade flera år på en privatläkarmottagning, och så även inom företagshälsovård. Genom Navigatorerna fick jag en grund i det kristna livet som håller än idag.

### **Trantorp och Proklama**

År 1976 inleddes ett nytt skede i Margarethas liv. I det före detta ålderdomshemmet Trantorp i Husby-Rekarne strax utanför Eskilstuna fanns sedan några år tillbaka boendekollektivet som bedrev litteraturmission under namnet Proklama. En väninna till Margaretha, Ingrid Blom som är bekant för flera i Elimkyrkan, jobbade som husmor på Trantorp. Där fanns även Börje Remstam, som Margaretha lärde känna i samband med att hon besökte Ingrid och tyckte uppstod. Margaretha sa upp sin tjänst i Stockholm och gifte sig med Börje 1977. De bodde först i en hyrd villa i Skogstorp och flyttade in i kollektivet 1979. Så småningom utökades familjen med de två adoptivbarnen från Sri Lanka, Maria född 1979 och David född 1983.

– Jag hade ju själv levt i ett annorlunda boende, säger Margaretha, och när jag såg livet på Trantorp blev jag både attraherad och fascinerad och tänkte att så ska det

kristna livet levas med enkel livsstil och närhet till andra. Vi hade också en tät andlig gemenskap med bönekvällar, antingen män och kvinnor för sig eller alla tillsammans. Vi bjöd även in till bibelstudier när det kom deltagare utifrån. Men naturligtvis var allt inte bara idyll. Visst kunde det bli slitningar i gemenskapen emellanåt.

Allt arbete i Proklama gjordes ideellt, och man försörjde sig på deltidsarbeten för att göra arbetet i Proklama möjligt. Vid den här tiden var alla som bodde på Trantorp på något sätt involverade i missionsarbetet. Margaretha fick omgående jobb på Mälarsjukhuset, men hade också hand om Proklamas adressregister. Till det kom att ta hand om barnen, eftersom ingen på Trantorp anlätade barnomsorg. Familjerna hade egna lägenheter med kök, men varje vardag åt man gemensam lunch, som man turades om att laga.

Tiderna förändrades och boendet på Trantorp blev med tiden inte längre knutet till arbete i Proklama. Litteraturarbetet avvecklades 2007, och Trantorp som ägdes av Proklama fick en privat ägare 2010.

### **Församling och trädgård**

Trots det ibland intensiva livet på Trantorp med mycket praktiskt arbete har församlingen alltid varit viktig för Margaretha. Hon och Börje tillhörde Skogstorps baptistförsamling tills den upphörde 1999 och är sedan dess medlemmar i Elim.

– Jag tror mycket på den lilla gruppens

# BESÖKET

## MARGARETHA FANN GRUNDEN I LIVET

betydelse, men jag skulle ha svårt att leva utan församlingsengagemang, säger Margaretha. Jag är ansvarsställning till min läggning och det motiverar mig att vara med i styrelsen. Församlingens bibelstudiekvällar deltar jag också gärna i. Det är viktigt att prioritera Guds ord för att vi ska växa i det kristna livet. Det finns så mycket som upptar vår tid och hindrar oss från att söka Gud och Jesus först. Ibland kan jag inte låta bli att tycka att många predikningar nu för tiden är lite för snälla. Jag tror att vi skulle behöva lite mer av utmaningar för att vår överlåtelse till Herren ska bli större.



Till detta kommer även ett stort engagemang i insamlingsarbetet för Världens barn, där Elim detta år har ett eget ansvar, efter att tidigare ha deltagit tillsammans med S:t Eskilskyrkan.

Att Börje under senare år blivit en känd person inom trädgårdsvärlden är bekant för de flesta och har inte minst fört med sig att han och Margaretha fått göra många nya bekanskskaper.

– Jag har inte samma stora trädgårdssintresse som Börje, säger Margaretha, men jag tycker ju naturligtvis att allt som hänt kring trädgården är fantastiskt roligt. Det var inget som vi ens kunde drömma om för några år sedan. Jag tycker om att träffa människor, så jag är ofta med Börje och sköter bokförsäljningen när han är ute och håller föredrag.

Vårt samtal går mot sitt slut och jag undrar om Margaretha har någon bibelvers som betytt speciellt mycket för henne. Hon väljer 1 Kor 1:9.

– Den versen pekar på vad som är det viktigaste för mig som kristen. Vi är kallade att leva i gemenskap med Jesus Kristus. Min relation med Jesus är grunden för hela min tillvaro i övrigt, avslutar Margaretha Remstam.

**Text och foto**  
*Rolf Sundström*

# INBLICK

## INTRYCK FRÅN FÖRSAMLINGSLÄGRET

Jag slöt ögonen och lyssnade till ljudet av lugna sånger som alla sjöng. Alla satt på sina stolar och bad från hjärtat. Varje kväll samlades alla deltagare för att be några timmar och de började be. Främst minns jag de här stunderna mer än något annat eftersom jag kunde vara fokuserad och lugn dessa stunder. Jag kunde känna att jag är väldigt nära min Gud och kan prata med honom/henne från mitt hjärta. Jag kände att Gud är med mig i varje steg av mitt liv och hör min röst. Jag kunde inte få den friden under andra tider, förutom när jag bad. Det var ett av de goda minnena som hjälpte mig att känna mig lugn och hoppfull.

Sommarlägrets dagar var fulla av glädje och lycka för mig. Det var för mig första gången som jag var på ett sådant här läger. Innan lägret var jag orolig för vad för slags människor jag skulle träffa. Ville de prata med mig? Skulle det vara några ungdomar där som jag kunde prata med? Men när vi träffades på lägret försvann alla mina bekymmer och jag såg många trevliga och vänliga människor som ville ge mig hopp och lycka.

Varje deltagare på lägret försökte hjälpa varandra och njöt av att hjälpa och arbeta hårt. Alla var beredda att laga mat till de andra och det var en bra erfarenhet av hur ett läger kan vara. Jag kommer fortfarande ihåg de glada barnen som ville laga mat till andra deltagare för att visa sin närvaro.

På lägret kunde jag lära mig att cykla och simma. Kanske är det inte en viktig sak för

svenskar, men det var några av mina största drömmar. Jag har aldrig haft chansen att lära mig simma och cykla i mitt land, men mina fina vänner hjälpte mig att uppfylla mina drömmar. Nu kan jag göra dem båda. Varje gång jag cyklar på gatan minns jag alltid lägerdagarna och de vänner som lärde mig det. Jag kunde också koncentrera mig på mina mål i livet och ändra min uppfattning om livet. Jag var mycket glad över att jag kunde träffa andra på lägret och kommer aldrig att glömma de härliga minnena.

**Text**

*Maryam Akbari*

**Översättning till svenska**

*Siri Eklund*



# ANNONSER

## AFTERNOON TEA FÖR KVINNOR MED SOHELIA FORS

Fors Församlingshem lördagen den 25 oktober kl. 16:00. Kostnad 50 kr. Ingen anmälan behövs!

Soheila Fors är bosatt i Karlskoga och hjälper kvinnor från Melanöstern på flykt undan förtryck och hedersvåld.



---

PLATS FÖR MEDLEMSINFORMATION

# VILL DU TALA MED NÅGON?

I församlingen har det förtroliga samtalet en given plats.

Vi arbetar under tystnadslöfte.

Tag kontakt med någon i själavårdgruppen:

Inga Lisa och Gunnar Svedberg  
Karl-Erik Magnusson är backup för gruppen.

016-12 32 74

Kontakt utges av Elimkyrkans  
Baptistförsamling i Eskilstuna

#### **Ansvarig utgivare:**

Tomas Petersson 016-42 59 74  
tomas.tp@globalnet.net

#### **Redaktion:**

Suzan Östman Bäckman  
Conny Bäckman  
Bror-Erik Ohlsson  
Thord Polhage  
Rolf Sundström  
Ulf Sandholm  
Maria Öhrvall  
David Resoluth

#### **Tipsa oss gärna vad vi ska skriva om**

Skicka det till:  
rolf-sundstrom@tele2.se eller  
till någon annan i redaktionen.

Material för införande bör vi  
ha i god tid innan manuss-  
topp, (den 10:e varje månad).

Skicka till:  
dresoluth@outlook.com

#### **Elimkyrkan**

Nygatan 25  
632 20 Eskilstuna  
Församlingens pg: 16 99 75-0  
Ungdomsrådets pg: 36 83 02-6  
Tel. köket: 016-13 02 98



Pastor:	Joel Backman	016-12 69 70 alt. 0705-62 69 70	joel@elimkyrkan.com
Pastor, spansktalande:	Mauricio Campos	016-14 49 43	mauricio_60@hotmail.com
Ordförande:	Kerstin Nilsson	016-42 35 56	kerstine.nilsson@telia.com
Kassör:	Miriam Parsmo	016-262 55	m@parsmo.org